

Skidag 3

Om 08.00 uur iedereen weer fris op en om 08.15 smeert iedereen zijn broodje of haar pannenkoekje. Keuze genoeg. De dag begint heel centraal want we maken de oranje getinte groepsfoto. Altijd een super gaaf momentje want dan zie je met hoeveel we eigenlijk zijn. Het is voor iedereen te bewonderen op Copernicus Insta. Na deze centrale start gaat iedereen weer een kant op De bijna pro's gaan naar de dal afdaling van Neukirchen (dus in het dal even wachten op de skibus).

De beginners van meneer Plag steken dwars over via de 4 en pakken een spannende stoeltjes lift en meneer van Maanen gaat cross over richting de "gele kappen". De hele ochtend wordt fanatiek geskied en we zien wederom grote verbeteringen. Een beetje ziek maar toch meedoen; niveau van de groep iets te hoog vinden maar toch mee bikkelen; mega vaak in de sneeuw vallen maar blijven opstaan en doorgaan. Wat is dat een super gaaf gezicht. Vlak voor de middag komt toch 1 skikanjer een beetje harder in aanraking met de sneeuw dan de bedoeling zodat toch even de schrik toeslaat. Perfecte hulp van alles en iedereen met toch een controle röntgen foto om er zeker van te zijn dat alles nog heel is. Dat is bij een ski reis de bekende dag 3: "de vermoeidheidsdag" waarop de meeste ongelukjes gebeuren. Wij blijven gelukkig verder bespaard zodat de middag volop genoten wordt van alles en iedereen.

Drie uur weer bij de oefen piste waar de bereikte snelheden van de dag besproken worden. 30, 40 en zelf 50 km per uur. Meneer Konijn wordt zelfs ingeschakeld om een snelheidsmeter mee te nemen om zo een wel hele hoge snelheid te noteren... Vijf voor half 4 roept de man van de skiliften al "Letzte Fahrt!!" wat voor ons natuurlijk weer veel te vroeg gevonden wordt. Voor de laatste keer vindt het hele skiraum spektakel weer plaats: Iedereen zou moeten kunnen zien hoe 60 leerlingen zo vlug mogelijk, met zo veel mogelijk en zo druk mogelijk hun ski's en stokken op gaan hangen in een ruimte die geschikt is om 20 personen tegelijk te herbergen. Ook dit lukt onze kanjers al blijft er ook nu weer een spoor van omgevallen ski's, stokken en verdwaalde badslippers achter. De vuilwisser doet zijn werk weer prima en ook vandaag laten we alles weer 'spik en span' achter.

We hebben al 3 dagen van alles gevraagd van onze leerlingen dus de laatste avond is lekker vrij. Niet op de kamers maar met z'n allen in de Stube. Eerst al de bagage inpakken volgens de instructie van meneer van Maanen want we moeten morgen 08.00 alles klaar en ingepakt hebben. Best vroeg, het wordt een uitdaging. Er word ook alweer instructie gegeven hoe de terugreis er morgen uit gaat zien en dat betekent weer dat de skireis 2023 op z'n einde loopt. We gaan er nog een mooie laatste avond van maken. Benoemen Stan tot de topper van de dag vanwege zijn

prima hulp bij een ski ongevalletje ; Miloud werd beloond met het Apepak omdat hij zoveel gestunteld had (wel positief gelukkig) dat hij deze benoeming, volgens meneer Slagter, echt niet kon ontlopen.

Puntje leuk en opvallend:

Jurre zet zijn goede reeks van sneeuw val acrobatiek deze dag voort.

Stan, onze enige gevorderde boarder bij de leerlingen komt tot de conclusie: die diepe sneeuw is echt wel heel leuk meneer.

Steven had wat tegenslag maar de rit op de sneeuwscooter was gaaf

Livia denkt vrienden te maken met meneer van Maanen als je je stok uit de lift laat vallen.

Lieke gebruikt de "tiefschnee" om soms als een katapult naar voren te schieten. (en innig contact te hebben met de sneeuw!!)

Jayden blijft zo enthousiast dat hij zelfs tijdens de instructie bij het avondeten niet meer kan stoppen met kletsen.

We hebben zelfs meneer Goezinnen een val zien maken met z'n snowboard.

Mevrouw Maarseveen heeft het niet zo op de verse diepe sneeuw. Ook zij heeft regelmatig een gesprekje met de sneeuw.

Mevrouw Hupkens is enorm positief over haar beste ski les ooit.

Meneer Plag weet niet dat er maar één piste 2 is en je dus eigenlijk niet hoeft te twijfelen.

Meneer Slagter 1 besluit dat lopen naar de top van een bergpad niet opschiet en dat dwars over door de diepe sneeuw een sneller optie is om terug te gaan naar de liften.

Meneer Slagter 2 heeft ontplofte kuiten omdat hij de hele middag achteruit heeft moeten skiën. Zou hij niet weten dat vooruit beter gaat?