

## **Verslag dag 1 (vanaf vertrek):**

18.00 uur... Het is dan eindelijk zover: sportklas 2 gaat weer op skireis. Neukirchen 'here we come!' Met dank aan een aantal super enthousiaste ouders heeft iedereen een mooie 'fluor' oranje skisweater en is iedereen prima op tijd. Hier wat stress om een vergeten paspoort, daar een traantje omdat het nu toch wel spannend wordt en zelfs een aantal leerlingen kan helaas niet mee, doordat ze echt te ziek geworden zijn. We denken aan jullie hoor!

De reis verloopt heel soepeltjes, denken we, maar toch staat na de chauffeurswissel ineens de bus stil. Iedereen bedenkt heel vervelende scenario's maar na wat 'handelingen' van de chauffeur start het monster op wielen toch weer. Duitsland rijden we vrij vlot door. Een enkeling weet zeker dat hij na 3,5 uur al het bordje Neukirchen heeft zien staan en dat we er bijna moeten zijn. Dat mocht helaas niet zo zijn, maar om 09.00 uur stonden we toch op de plaats van bestemming. Dan moeten we nog door de skiverhuur en het verbaast je dan hoe weinig kanjers een stickertje op een ski kunnen plakken of onthouden dat ze ook stokken mee moeten nemen.... Soms hilarisch maar toch gelukt.

Na veel sjouwen van tassen (we kunnen echt wel een maand wegblijven), passen uitdelen, en instructies geven dalen we dan toch de eerste piste af. Meneer Plag en meneer Konijn nemen samen met een plaatselijke ski docent de beginners onder hun hoede. De duo's Slagter- van Maanen en Slagter - Maarseveen duiken de afdaling af met de gevorderden. Na wat intense gesprekken met de sneeuw, buitelingen, sneeuwwolken en alles wat wij nog nooit eerder gezien hebben, stapten ook zij de "3" in omhoog. Niet iedereen bleek zo gevorderd als gedacht, of was toch wat minder zelfverzekerd. Besloten werd om de eerste dag nog geen zwarte afdaling te nemen en iedereen even in te laten komen. Was ook wel nodig want na de twee volgende afdalingen was mevr. Maarseveen "foetsie:' Zij moest een gevallen leerling helpen. Mn Slagter kwam opvallend later omdat hij een gevallen Duitse meneer moest helpen. Het waarheidsgehalte weten we bij het schrijven van dit verslag nog niet. Twijfel is er zeker.

Einde van de middag is om 15.00 uur ons gezamenlijke half uurtje, waarin de gevorderden nog een half uur met de beginners mogen skiën op een heel vertrouwde afdaling naast het hotel. De animo is om 15.30 echt weg want een aantal helden komt erachter dat een nachtje doorhalen en een pittig dagje lichamelijke inspanning toch echt niet samen gaan. Hoeveel ouders hebben thuis om 19.00 uur hun zoon of dochter horen vragen of hij echt naar bed mag?? Het gebeurt hier echt. Nadat we het spontaan aangelegde traject van vergeten helmpjes, snowboots en zeiknatte handschoenen bij iedereen achter z'n kont aan hebben gebracht (wees

gerust beste lezers: dat doen we alleen vandaag!) gaan we naar onze kamers.

Avondeten is wederom een lekker buffet met alles wat je thuis meestal niet eet en arbeid wat kennelijk voor een aantal ook onbekend is. Jayden krijgt de prijs voor de 'apenkop' van de dag en Lieke de prijs voor de tijger (= Een niet goed geplande/gelukte actie of juist een sterk opvallende, goede actie.) Wie weet wie het morgen wordt? Als we aangeven dat vandaag 21.30 uur slaap- en sluitingstijd wordt, krijgen we van de 60 leerlingen hooguit 2 'zo vroeg' opmerkingen. Iedereen wil z'n kamertje wel opzoeken. Meneer Goezinnen legt het stressvolle 'moordspel' uit (niemand durft ineens meer alleen door het gebouw) en dan blijven we nog even gezellig in de Stube, doen we spelletjes. Alle telefoons zijn in de doos van de leiding gedaan, zodat er nu al een sfeer hangt waar we vooraf een beetje op gehoopt hadden: gezellig met elkaar zonder het trainen van de duimpjes (appen op je telefoon).

We hebben zin in morgen!

Opmerkelijke puntjes:

- Meneer van Maanen vergeet zijn skischoenen in de bus (toch lastig)
- Daniël denkt handschoenen mee te hebben, maar helaas..vergeten.
- Ski's van meneer Slagter blijken niet de kwaliteit van zijn eigen latten.
- Jayden voorziet het hotel van een spontane gift.
- Kyara krijgt het koud omdat ze haar eigen glas water over haar broek gooit.
- Meneer Slagter uiteraard het kaarten wint, omdat hij zelf schrijft.
- Na overleg met de eigenaar is een Duitse groep zo uit 'onze' ruimte.
- Miloud 4x de skilift opnieuw neemt
- Nik valt uit de lift-Esmee gaat helpen maar Nik kan door en Esmee blijft achter!